

## ΡΩΣΟ - ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ο ΣΤΡΑΒΩΝ, μετά μακρά σιωπή, από την επαύριο της συνάντησης στη Γενεύη των Wendy Sherman και Σεργκέι Ρυαμπκόβ (10.01.22), περιηγούμενος τότε την νότια και την βαλκανική γειτονία, έρχεται στην θεομηνία που πλήττει από σήμερα 22 Φεβρουαρίου την Ανατολική Ευρώπη, και τον κόσμο όλο.

Παραδοχή: ό,τι και να πιθανολογήσουμε θα αστοχήσουμε, καθώς ο Μοσχοβίτης ηγεμών θα μας επιφυλάσσει νέες εκπλήξεις.

Ακολουθούν διαπιστώσεις και προτάσεις.

- Πρόκειται, από ιστορική άποψη, για εμφύλιο πόλεμο μεταξύ του μεγάλου και του μικρού αδελφού, όπως στον Μεσαίωνα (14ος αι.) ήταν εκείνος μεταξύ των πριγκιπάτων της Μόσχας και του Τβερ, ενώ την ίδια περίοδο τα παλαιά εδάφη των Ρουρικιδών από το Κίεβο μέχρι το Λβοβ είχαν περιέλθει στους Πολωνο-Λιθουανούς.  
Σημερινοί Ρώσοι και σημερινοί Ουκρανοί και Λευκορώσοι είναι αδελφοί λαοί, όλοι απόγονοι των Ρως του Κιέβου. Ήδη είχαμε τον ενδο-ουκρανικό εμφύλιο μεταξύ της κυβερνήσεως του Κιέβου και των τέως αυτονομιστών του Λουχάνσκ και του Ντονιέσκ.
- Η εισβολή της Ρωσίας, χωρίς να αντιλαμβανόμεθα ποιός είναι ο τελικός πολιτικός σκοπός, δείχνει από γεωγραφική άποψη να κατατείνει α) σε επικράτηση στο σύνολο της ακτής της Ουκρανίας στον Εύξεινο, δηλ. στα εδάφη του παλαιού Χανάτου των Τατάρων της Κριμαίας και κατόπιν Νοβοροσίγιας, με τις πόλεις Οδησσό, Νικολάγιεφ, Χερσών, Μαριούπολη, β) στην εγκατάσταση στην αριστερή όχθη του Δνείπερου (Βορυσθένη), και γ) στην κατάληψη της πόλης του Κιέβου, στην δεξιά όχθη.  
Διαφαίνεται ήδη, ότι η αντίσταση των Ουκρανών είναι μεν μικρότερη των καυχίσεων του προέδρου Ζελένσκυ, μεγαλύτερη δε εκείνης που ανέμεναν οι Ρώσοι επιχειρούν-τες.  
Ευχόμεθα η μάχη για το Κίεβο να αφήσει άθικτα τα σπουδαία μνημεία της Ορθοδοξίας, αλλά και του ένδοξου βυζαντινισμού μας που είναι κυρίως η Λάβρα των Σπηλαίων, η Αγία του Θεού Σοφία και ο Άγιος Μιχαήλ.
- Η Μαριούπολη, που την ίδρυσαν Έλληνες της Κριμαίας, είναι το επίκεντρο της μειονότητάς μας. Η δεύτερη μεγαλύτερη συγκέντρωση πολιτών ελληνικής καταγωγής, βρίσκεται στην πόλη του Ντονιέσκ. Υπολογίζεται, ότι από τους >100 χιλ. ομογενείς του Ντονμπάς, ρωσόφωνους εν τω μέσω ρωσόφωνης περιοχής, το 1/3 κατοικεί στις αποσχισθείσες περιοχές, και, ως αναμένεται πλέον, το προσεχές διάστημα θα ευρεθούν όλοι υπό ρωσική κατοχή και διοίκηση.  
Ήδη, μάχες βρίσκονται σε εξέλιξη μέσα στην Μαριούπολη, πληθυσμού περί τις 500 χιλ. κατοίκων.
- Οι εχθροπραξίες, θα έχουν επίπτωση, ανάμεσα σε πολλά άλλα, και στην τιμή των δημητριακών, η παραγωγή των οποίων ανήλθε σε ύψη ρεκόρ στην Ουκρανία. Από την αύξηση της τιμής, θα πληγούν πολλές χώρες εισαγωγείς, όπως η φίλη και

στρατηγικός εταίρος Αίγυπτος, ο μεγαλύτερος ίσως εισαγωγέας ουκρανικού σίτου. Το σύστημα του Προέδρου Αλ Σίσι, θα δεχθεί μεγάλη κοινωνική πίεση αν δεν κρατήσει σταθερή την επιδοτούμενη τιμή του ψωμιού, αναλαμβάνοντας πάλι βαρύ δημοσιονομικό κόστος.

- Πιεζόμενη από την Δύση, η Ρωσία, εστράφη στην Κίνα. Πιθανόν, η συνάντηση Χι-Πούτιν στο Πεκίνο (04.02.22) και οι συμφωνίες που υπογράφηκαν να αποδειχθούν ιστορικής σημασίας. Το σύμπλοκο της Ευρασίας, με Ρωσία- Κίνα- Ιράν- Πακιστάν είναι στα σκαριά, ενώ έλξη ασκείται στην επιτήδεια Τουρκία.
  - Για τα καθ' ημάς:
    - \* Η Ελλάς οφείλει να συνεχίσει την αμυντική της θωράκιση και να εφαρμόσει το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας, καθ' ό μέτρο μας αφορά.
    - \* Υπό τις περιστάσεις, να μην συρθεί σε εκτός των συνόρων περιπέτειες.
    - \* Να επιδιώξει την προώθηση του αγωγού φ.α. EAST MED και να επιταχύνει τους ρυθμούς έρευνας και εκμετάλλευσης στα κοιτάσματα φ.α. νοτιο-δυτικής της Κρήτης.
    - \* Να ανασκοπήσει την βαλκανική πολιτική της και να συσφίξει άμεσα τις σχέσεις της με την Σερβία, την Ρουμανία και την Βουλγαρία.
- Η παγκόσμια αυτή κρίση, είναι μεν κρίση της δημοκρατίας των εθνών, αλλά είναι επίσης κρίση γεωπολιτισμική και γεωπολιτική, κρίση του παγκοσμίου συστήματος και αμφισβητήσεως των δυτικών αξιών, που άλλωστε έχουν λάβει οικουμενική παραδοχή.
- Είναι η κορυφαία κρίση της HEARTLAND του McKinder και της RIMLAND του Spykman. Η Ουκρανία είναι μήλο της έριδος, τρόπαιο, όπως ακριβώς το έχει περιγράψει ο Zbigniew Brzezilnski στην «Μεγάλη Σκακιέρα» (1996). Μόνο που τότε δεν είχε ακόμη εμφανισθεί ο «Ρώσος Ατατούρκ» του.
- Η ρωσική εισβολή είναι απεχθής και καταδικαστέα. Όμως δεν αναιρεί την ιστορική αλήθεια ότι η Δύση ήθελε πάντοτε να αποσπάσει την Ουκρανία από την Ρωσία, και δεν εργάσθηκε για την ουδετεροποίηση, κατά το πρότυπο της Αυστρίας, του ενδιάμεσου αυτού χώρου. Ακόμη και προσφάτως, η Γαλλία και η Γερμανία δεν έλαβαν την απαραίτητη στήριξη για επιβολή επί του δυστροπούντος Κιέβου της εφαρμογής των όρων του 2ου Πρωτοκόλλου του Μινσκ (12.02.2015). Η πρώτη, εν τέλει, την ώρα της κρίσεως, απομακρύνεται από το Βερολίνο, όπως δείχνουν οι ζυμώσεις για τον αποκλεισμό του Ρώσου εισβολέα από το διακρατικό τραπεζικό σύστημα SWIFT. Το Παρίσι, δεν στηρίζει τον βασικό εταίρο του, σε ένα καίριο ζήτημα. Όστε τελικά, δικαιώνεται εκ του τάφου ο πρώτος Γ.Γ. του NATO Lord Ismay: "NATO was born to keep Americans in, Germans down and Russians out". Έστω, με την ανάκτηση της Ουκρανίας.

## **ΣΤΡΑΒΩΝ ο εξ Αμασείας**

*Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022*