

AUKUS – Σκέψεις πέραν του «πολιτικώς ορθού»

Γεώργιος Δ. Πουκαμισάς¹

Το αγγλοσαξωνικό γεωπολιτικό προνουντσιαμέντο, αποτελεί τολμηρό, σαφές, υπολογισμένου κινδύνου εγχείρημα που μπορεί να αποδώσει μπορεί να μην αποδώσει. Επισφραγίζει την στροφή των ΗΠΑ προς τον Ειρηνικό, και υπογραμμίζει την φιλοδοξία της Βρετανίας να επιστρέψει στους ωκεανούς. Είναι όμως και μία σαφώς αμυντική κίνηση: στην εποχή της προ 20ετίας μονοκρατορίας της η Αμερική, δεν θα είχε αγνοήσει τις μη αγγλοσαξωνικές δυνάμεις. Είναι δε επισφαλής η προσδοκία ότι πίσω από την Ουάσιγκτον θα στοιχηθούν όχι μόνο τα άλλα 4 κλειδιά, αλλά στη συνέχεια βαθμηδόν και το σύνολο των παραδοσιακών Δυτικών συμμάχων στην επιχείρηση εγκλωβισμού της Κίνας, όπως αυτή μοιάζει να ξεδιπλώνεται.

Η Γαλλία βεβαίως και δεν εκτοπίζεται από τον Ειρηνικό, όπου διαθέτει εδάφη και τεράστιες θαλάσσιες ζώνες. Θα αναζητήσει δε πέραν της Αυστραλίας βατήρες. Η κρίση εμπιστοσύνης που έχει προκληθεί, με την αποσύνδεση (disconnect) ανάμεσα στις δύο ακτές του Ατλαντικού που γεννάει, θα στρέψει την Γαλλία σε ακόμα στενότερη συνεργασία με την Γερμανία, και κατ'ακολουθίαν θα συμβάλει στην παρ'ημίν πτώση του αντιγερμανικού αισθήματος. Άλλωστε η μετά Merkel Γερμανία θα υποχρεωθεί να κατανοεί καλύτερα την γαλλική γραμμή, τόσο σε ό,τι αφορά στη σχέση με την Ρωσική Ομοσπονδία, όσο ακόμη περισσότερο ως προς την ακολουθητέα πολιτική στην Μεσόγειο και την νότια γειτονία της Ευρώπης, στην Εγγύς και Μέση Ανατολή, στην Βόρεια και Σαχαρική Αφρική, στον Ινδικό Ωκεανό.

Τα γεγονότα, την σημασία των οποίων συντόνως αξιολογούν στο Βερολίνο, την Μόσχα και αλλαχού, θα διευκολύνουν την αθόρυβη εκ πρώτης όψεως διαφυγή της Ρωσίας από τις δυτικές πιέσεις, την ακώλυτη παρουσία της στην Μεσόγειο και την εντατικοποίηση της οικονομικής/ενεργειακής συνεργασίας της με την κοινοτική Ευρώπη. Η «διπλή ανάσχεση», εκούσης της Δύσεως, θα γίνει παρελθόν. Πλέον, στην εγγύτερη προς εμάς περιοχή πέραν της Μεσογείου, ως ζήτημα εγκαιροφλεγές θα κυριαρχεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Υπό τις διαγραφόμενες συνθήκες η Αθήνα με διαύγεια θα μετρήσει την νέα συνθήκη. Στο διαγραφόμενο νέο πλαίσιο προώθησης των εθνικών επιδιώξεων και της αέναης ανάγκης συνεννόησης με την Τουρκία, η Ελλάδα:

¹ Ο Δρ. Πουκαμισάς διετέλεσε Πρέσβης της Ελλάδος στην Ουκρανία από το φθινόπωρο 2016 έως το φθινόπωρο 2019.

- Συνεχίζει απαρέγκλιτα την πολιτική εταιρικών σχημάτων, από κοινού με την Κύπρο, πρωτίστως πάντοτε με την Αίγυπτο και το Ισραήλ.
- Διαβουλεύεται ενεργά με το Παρίσι και προβαίνει σε συνομολόγηση συμφωνίας υψηλού τακτικού πολιτικού διαλόγου και αμυντικο-τεχνικής συνεργασίας.
- Θα πρέπει εντός της ΕΕ για τα περιοχικά ζητήματα να αποβλέπει στην ώσμωση της γερμανικής προς την γαλλική γραμμή, κατά το δικό μας πνεύμα.
- Τέλος, να ευνοήσει αναθέρμανση του διμερούς και του ενωσιακού διαλόγου με την Ρωσική Ομοσπονδία.

Στην υπόθεση αναχαίτισης της Κίνας, η Ελλάδα, ως Ελλάδα, συντονίζεται με τους Ευρωπαίους εταίρους και συμμάχους και με όλους αυτούς μαζί, με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αθήνα
24.09.21