

Οι σεισμοί στην Τουρκία

Γεώργιος Κ. Οικονόμου
Δικηγόρος

Σχετικά με τους σεισμούς στην Τουρκία θα ήθελα να θέσω υπ' όψιν των φίλων του Στράβωνα τα ακόλουθα, τα οποία κατά την γνώμη μου, αντικατοπτρίζουν την γυμνή αλήθεια και όχι το wishful thinking τμήματος της κυβερνητικής ελίτ.

Έχουμε παρακολουθήσει τον βίο και την πολιτεία του Ερντογάν όλα αυτά τα χρόνια. Από φτωχός ποδοσφαιριστής και ένοικος των φυλακών χωρίς πολιτικά δικαιώματα σήμερα ζει στην Προεδρική κατοικία, το Παλάτι Kulliyе στα περίχωρα της Άγκυρας, εκτάσεως 300,000 τ.μ., όπου η χλιδή είναι πέραν πάσης φαντασίας.

Όπως πιθανολογείται, θα μετέλθει όλα τα θεμιτά και αθέμιτα μέσα για να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, ρισκάροντας ακόμη και πόλεμο με την Ελλάδα, κυρίως για να αποφύγει την φυλακή ο ίδιος και η οικογένειά του, αλλά και για να αναδειχθεί ο υπέρτατος ηγέτης της Τουρκίας που θα την καταστήσει πυρηνική περιφερειακή υπερδύναμη. Ήδη ο πυρηνικός σταθμός Akkuyu είναι σχεδόν έτοιμος για να λειτουργήσει σε μερικούς μήνες, είναι δε γνωστόν ότι η Τουρκία έχει «αγοράσει» από τον «πατέρα» της πυρηνικής βόμβας του Ισλάμ, τον A.Q.Khan, το know how για την κατασκευή της. Ο πυρηνικός σταθμός Akkuyu είναι κτισμένος πάνω σε αποδεδειγμένα σεισμογενή περιοχή, είναι μέρος της πρόσφατα πληγείσης περιοχής και οι παραστάσεις που έγιναν για αλλαγή του τόπου εγκατάστασης του πυρηνικού εργοστασίου αγνοήθηκαν. Φαντασθείτε ο σταθμός να ήταν σήμερα ενεργός θα είχαμε ένα πιο σοβαρό Chernobyl με κίνδυνο να μολυνθεί ολόκληρη η Κύπρος και όχι μόνο.

Η Τουρκία είχε την ατυχία να κτυπηθεί από τον φονικώτερο εγκέλαδο των τελευταίων χρόνων, με χιλιάδες νεκρούς. Όλες οι χώρες απέστειλαν συνεργεία διάσωσης και βοήθειας συμπεριλαμβανομένης από τις πρώτες και η Ελλάδα. Ακόμη και η μαρτυρική Κύπρος, παρ' όλες τις ταπεινώσεις (μη αναγνώριση, απαγορεύσεις κυπριακής σημαίας πλοίων να εισέρχονται στους λιμένες της Τουρκίας, απαγόρευση εμπορικών πτήσεων) ετοίμασε αμέσως ομάδα διάσωσης καθώς και τόνους τροφίμων, φαρμάκων και ρουχισμού για να τα αποστείλει στους σεισμόπληκτους.

Παρ' όλη την απαξίωση της Τουρκίας να δεχθεί την Κυπριακή βοήθεια, η Κύπρος επέμενε να παραδώσει την βοήθεια στην πράσινη γραμμή για να μεταφερθεί στην Τουρκία από τους ίδιους τους Τούρκους. Επειδή όμως οι ετικέτες, κλπ. είναι στα Ελληνικά, η Τουρκοκυπριακή διοίκηση αρνήθηκε να τα παραλάβει προς διαμετακόμιση.

Αν σκεφτούμε ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν δέχεται να σταλεί βοήθεια στις Κουρδικές περιοχές της Τουρκίας και της Βόρειας Συρίας διερωτάται κανείς προς τι η επίσημη Ελληνική βοήθεια προς την Τουρκία. Κατ' εμένα είναι ραγιαδισμός του χειρίστου είδους. Σφάξε με Αγά μου ν' αγιάσω. Ας σταλεί η βοήθεια στην Συρία όπου και θα πιάσει τόπο. Είναι καιρός πλέον η Τουρκία να καταλάβει ότι δεν μπορεί να περιφρονεί την αξιοπρέπεια των κρατών που σπεύδουν να την βοηθήσουν.