

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ εξισώνει το Κυπριακό κράτος με την τουρκοκυπριακή κοινότητα

Γεώργιος Οικονόμου

Έχει δημοσιευθεί πρόσφατα στα ΝΕΑ (27-28 Νοεμβρίου, 2021) συνέντευξη του «νέου» Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ της Κύπρου, η οποία αγγίζει τα όρια της προδοσίας.

Ερωτά ο Δημοσιογράφος: Γιατί ακριβώς κατηγορείται τον Πρόεδρο Αναστασιάδη; και απαντά (μεταξύ άλλων): «Ο Πρόεδρος έχει αποσύρει σημαντικές συγκλήσεις στο Κυπριακό. Αυτό σημαίνει ότι θέλει να ξεκινήσει πιο πίσω από εκεί που έφτασε στο Crans-Montana. Ο Πρόεδρος θέτει τις λεγόμενες «νέες ιδέες» στο τραπέζι του διαλόγου οι οποίες υποσκάπτουν συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί, όπως είναι η σύγκληση για την αποτελεσματική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων στο επίπεδο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η γνωστή σύγκληση με την μια θετική ψήφο στο επίπεδο του υπουργικού συμβουλίου. Θα πρέπει ο Πρόεδρος να αφήσει πίσω του τις «νέες ιδέες» και «να επαναφέρει τις συγκλήσεις που έχει αποσύρει για να πείσει ότι θέλει την συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόψαμε».

Στην συνέχεια ο κ. Στεφάνου γράφει ότι στην έκθεση του ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών «επιμερίζει την ευθύνη για την αποτυχία στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων», άρα και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εξισώνει δηλαδή το Κυπριακό κράτος με την Τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Εν πάσει περιπτώσει η εκδοχή την οποία υιοθετεί είναι η εκδοχή Τσαβούσογλου την οποία κατέδειξε ως ψευδή και για δημιουργία

εντυπώσεων ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, Νίκος Κοτσιάς, ερμηνεία που κατά τον ίδιο απεδέχθη και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας.

Όπως έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» μέρος των πρακτικών των Ηνωμένων Εθνών για το τι έλαβε χώρα στο Crans-Montana το καλοκαίρι του 2017, ο Τσαβούσογλου θεωρεί σημαντική την παρουσία στην Κύπρο ενός αριθμού στρατευμάτων ακόμη και μετά από μια διευθέτηση. Είναι αμφίβολο έως αδύνατο να αποδεχθεί ποτέ η Τουρκία την κατάργηση των εγγυήσεων και του μονομερούς δικαιώματος επέμβασης. Στην καλύτερη περίπτωση η Τουρκία θα συζητούσε κάποιας μορφής διεύρυνση των εγγυήσεων, πράγμα που είναι απαράδεκτο για την Ελλάδα και την Κύπρο γιατί στην ουσία παραμένουμε εξαρτημένο κράτος.

Έρχομαι τώρα σ' ένα άλλο θέμα για το οποίο το ΑΚΕΛ κατηγορεί μέχρι αηδίας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Αναστασιάδη. Είναι το θέμα της «διαφθοράς». Κατηγορεί τον Πρόεδρο ότι διατηρεί Δικηγορικό Γραφείο, μέσω του οποίου «εξυπηρετεί» φίλους και πελάτες με το αζημίωτο και ότι με την συμπεριφορά του αυτή έχει εξευτελίσει την Κύπρο, η οποία έχει χάσει το όποιο ηθικό πλεονέκτημα είχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατ' αρχήν, να λεχθεί ότι οι εχθροί μας κυρίως η Τουρκία, έχουν επιστρατεύσει θεούς και δαίμονες για να δυσφημήσουν τον Πρόεδρο. Μέχρι την Al Jazeera έχουν στρατολογήσει, η οποία είναι γνωστό τοις πάσει ότι είναι Τουρκόφιλη και εδρεύει στο Κατάρ, το οποίο χρηματοδοτεί την Τουρκία και όπου η Τουρκία διατηρεί στρατιωτική βάση, η οποία του επιτρέπει να διατηρεί την ανεξαρτησία του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Προτού καταδικάσουμε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη ας εξετάσουμε τις συμπεριφορές των αρχηγών και άλλων κυβερνήσεων σε διάφορα κράτη του κόσμου.

Γράφει ο κ. Στεφάνου: «Δεν γίνεται να σε κατηγορεί ολόκληρη η υφήλιος ότι έχεις μετατρέψει την χώρα σε πλυντήριο βρώμικου χρήματος και εσύ να κατηγορείς τους ξένους ότι έχουν σκοπιμότητες».

Μα, κύριε Στεφάνου, κατηγορούν τον Πρόεδρο γιατί θέλουν να τον εξευτελίσουν και να τον παρουσιάσουν ως κλέφτη, μέσω του δε κατηγορούν την Κύπρο. Ενδεχομένως ο κύριος Αναστασιάδης να κοιτάζε και το συμφέρον του. Αλλά δεν είναι και ο μοναδικός που κοιτάζει να επωφεληθεί από την θέση του, όπως σωρεία παραδειγμάτων υπάρχουν από τότε που υπάρχει η ιστορία.

Για να μην ανατρέξω στην αρχαιότητα έρχομαι στην νεότερη εποχή. Εξεχάσαμε τον Βαλερί Ζισκάρ ντ' Εσταίν και τα διαμάντια του Mocassa; Εξεχάσαμε τις «διευκολύνσεις» που έκανε ο Ζακ Σιράκ στους κομματικούς του φίλους; Πολλοί Γάλλοι Πρόεδροι συμπεριλαμβανομένου του Σαρκοζί, του οποίου το όνομα ενεπλάκη με τον Καντάφι της Λιβύης, καθώς και του υποψηφίου της δεξιάς στις προηγούμενες εκλογές, έχουν καταδικαστεί ή και φυλακισθεί για μίζες κατά την διάρκεια της θητείας τους.

Στην Γερμανία, ο Χέλμουτ Κολ, ο αρχιτέκτων της ενοποίησης, έχασε την αίγλη του και άρχισε η κατρακύλα, όταν παραδέχθηκε ότι εδέχθη μίζα DM 5,000 από οπαδό του.

Ας πάμε στην Βρεταννία. Ο γιός της Μάργκαρετ Θάτσερ έγινε εκατομμυριούχος με τις πλάτες της μαμμάς του, θυμόμαστε δε όλοι τα σκάνδαλα των Άγγλων βουλευτών οι οποίοι για ένα ρολόι επουλούσαν

την ψήφο τους. Οι γνωστοί ετήσιοι τίτλοι που απονέμει η Βρεταννία σε εξέχοντα άτομα που διεκρίθησαν, στην μεγάλη τους πλειοψηφία πηγαίνουν σε κομματικούς χρηματοδότες. Η δικηγόρος σύζυγος του Πρωθυπουργού Tony Blair, έγινε Head of Chamber, και εχρέωνε τα μαλλιά της κεφαλής της για να αναλάβει μια υπόθεση. Είχε αναλάβει τον αρχικλέφτη Τουρκοκύπριο Asil Nadir, ιδιοκτήτη της Polly Peck, ο οποίος για να έχει δικηγόρο την γυναίκα του Πρωθυπουργού είχε δώσει retainer την εποχή εκείνη £100,000. Βεβαίως ο Asil Nadir αντί να εκτίσει την ποινή φυλάκισης του στην Αγγλία «απελάθη» και έκτοτε ζει χρόνια στην Τουρκία ή στην Κύπρο – το ίδιο και ο νυν «Πρόεδρος» των Τουρκοκυπρίων, ο οποίος ήταν συνεργάτης του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο γιός του νυν Πρόεδρου Μπάϊντεν εισέπραττε ετησίως ένα μεγάλο κονδύλι από την Ουκρανία ως δήθεν ειδικός Σύμβουλος, όλοι δε οι κατέχοντας εξέχουσες θέσεις στην κυβερνητική μηχανή, αποχωρούντες γίνονται «σύμβουλοι» επί των θεμάτων της ειδικότητάς τους. Με τον τρόπο αυτό ο πρώην Πρόεδρος Κλίντον, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών Madeleine Albright, ο Χένρι Κίσινγκερ κ.α. έχουν ιδρύσει εταιρείες συμβούλων και θησαυρίζουν.

Ερχόμαστε στα πλημμελήματα του κ. Αναστασιάδη:

Ότι το Δικηγορικό Γραφείο που ίδρυσε φέρει μέχρι σήμερα το όνομά του, ότι για αρκετά χρόνια όταν ασχολήθηκε με την πολιτική ήταν μέτοχος στην δικηγορική του εταιρεία, αν και διατηρούσε ποσοστό κάτω του 50%, όταν δε ανέλαβε Πρόεδρος τότε απεχώρησε από το Γραφείο, το οποίο όμως εξακολουθεί και λειτουργεί υπό τον όνομά του. Προς ενημέρωση, ένα δικηγορικό γραφείο σε όλα τα μέρη του κόσμου δικαιούται να φέρει το όνομα του αποχωρήσαντος ιδρυτή.

Κατηγορείται ο Πρόεδρος από τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, ότι έχει μετατρέψει την χώρα σε πλυντήριο βρώμικου χρήματος και ότι

παρακολουθεί απαθής και, ακόμη χειρότερα, κατηγορεί τους ξένους ότι έχουν σκοπιμότητες.

Ερωτάται ο Γενικός Γραμματέας αν θεωρεί ότι έχει προσωπική ευθύνη, ενδεχομένως και εμπλοκή ο Πρόεδρος. Η προσωπική του ευθύνη κρίνεται ότι επί των ημερών του η διαπλοκή και η διαφθορά έχουν απογειωθεί και ότι ακόμη και το BBC που πάντοτε υποστηρίζει τα Βρετανικά συμφέροντα αναφέρθηκε στον Πρόεδρο ως "the offshore President", ενώ ξένοι δημοσιογράφοι ρωτούν τι γίνεται με την εμπλοκή του δικηγορικού του γραφείου στα Pandora Papers.

Μα κύριε Γραμματέα, όλοι ξέρουμε ότι μέχρι τα τελευταία χρόνια που έχει αλλάξει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όλοι διατηρούσαν υπερπόντιους λογαριασμούς – ακόμη και η Βασίλισσα της Αγγλίας, τα Ελληνικά κόμματα και όσοι είχαν μερικά χρήματα. Ας μη ξεχνάμε ότι η Κύπρος ήταν νόμιμα η χώρα που μέσω της γινόντουσαν οι μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ρωσία και στην Ουκρανία. Όλα τα μεγάλα Γραφεία ασχολήθηκαν με τις δραστηριότητες αυτές και η Κύπρος έγινε με τις πολύ επιτυχημένες Συμφωνίες περί Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας που σύνηψε, ένα από τα πιο επιτυχημένα υπεράκτια κέντρα που απογείωσαν την οικονομία της Κύπρου μετά την εισβολή.

Όλα τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία «εμεγάλωσαν» εκείνη την περίοδο και έγινα παγκόσμια. Και να μην ξεχνάμε ότι ο πρωτοπόρος της κίνησης αυτής ήταν ο Χρύσης Δημητριάδης, πρώην Βουλευτής του ΑΚΕΛ και συνεταιίρος του έτερου βουλευτού του ΑΚΕΛ Γιαννάκη Αγαπίου.

Ο δε Πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου, ο αριστερός Πρόεδρος της Κύπρου, διατηρούσε ένα από τα μεγαλύτερα Γραφεία Συμβούλων στην Μέση Ανατολή.

Η δίψα του ΑΚΕΛ για να άρχει το οδηγεί σε ατραπούς ανεπίτρεπτους. Μια και τα λέμε όλα έξω από τα δόντια θέλω να προειδοποιήσω τον κύριο Παπαδόπουλο, αρχηγό του ΔΗΚΟ και για του αείμνηστου Τάσσου Παπαδόπουλου να αποφύγει την σύμπραξη με το Ακέλ πάσει θυσία, γιατί τότε θα κινδυνεύσει η Κύπρος. Δεν θα είναι εις θέσιν να ελέγξει το Ακέλ το οποίο σε δεδομένη στιγμή θα τον πουλήσει για να τουρκοποιήσουν την Κύπρο.