

## Ήρθε η Ώρα να αλλάξουμε τους όρους του Παιγνιδιού στο Κυπριακό

---

Γεώργιος Οικονόμου

Η 20<sup>η</sup> Ιουλίου, η αποφράδα ημέρα του νεότερου Ελληνισμού έφθασε. Ο Ερντογάν με όλη την Κυβέρνηση του, την ηγεσία του κόμματος του και τον συνεταίρο του, τον ηγέτη των Γκρίζων Λύκων, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, θα παρακολουθήσει στρατιωτική παρέλαση στην Λευκωσία που θα κινηματογραφηθεί επισήμως από τον προσωπικό του φίλο και δημιουργό του Ελληνικού «Survivor» Ατζούν Ιλιτζαλι, ο οποίος κερδίζει εκατομμύρια από την Ελλάδα και όχι μόνο.

Προ διημέρου ογκώδης διαδήλωση διεξήχθη στην Λευκωσία. Οι διαδηλωτές «έκαψαν» και λεηλάτησαν ένα τηλεοπτικό σταθμό και επεχείρησαν να βάλουν φωτιά και στο Προεδρικό Μέγαρο.

Βλέποντας τις «εκδηλώσεις» αυτές στην τηλεόραση θα ενόμιζε κανείς ότι επί τέλους οι Κύπριοι εξύπνησαν και αντικρίζουν παλικάρισμα τον κίνδυνο του Τουρκικού Απίλα Νο. 3.

Φευ! Οι χιλιάδες των διαδηλωτών διαδήλωναν την αντίθεση τους στην χρήση μάσκας για τον κορωνοϊό. Αν είναι δυνατόν!! Ήταν έτοιμοι να συγκρουστούν με την Αστυνομία αλλά για τον κορωνοϊό. Όχι για την πατρίδα τους. Όχι για την αξιοπρέπεια του Ελληνισμού και της προσωπικής τους αξιοπρέπειας. Αλλά για το δικαίωμα τους στην μη χρήση μάσκας.

Μια άλλη συνομοταξία ελληνοκυπρίων, που αποτελείται από «διεθνιστές» αριστερούς αλλά και «ευαίσθητους δεξιούς» φωνάζουν «να τα βρούμε» με

τους Τούρκους. Ψωνίζουν φτηνή βενζίνη και τρόφιμα από «τουρκικά», τρώνε και πίνουν στην Βόρεια Κύπρο και λένε «έχουν περάσει σαράντα χρόνια από την εισβολή καιρός είναι να τα βρούμε».

Οι παλαιοί κάτοικοι που έχασαν τις εστίες τους, έχουν σχεδόν όλοι πεθάνει, νέα δεδομένα έχουν δημιουργηθεί, οι νέοι «χρήστες» των οικιών τους απέκτησαν δικαιώματα, εξ άλλου τους τα αναγνώρισε το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τις νεοφανείς του θεωρίες. Είναι «σωστό» να διώξουμε τον χρήστη που μας επέταξε στον δρόμο πριν από 40 χρόνια – που ζούμε ;; στον Μεσαίωνα.

Οι αριστεροπροοδευτικοί μας λένε ότι φταίει η χούντα των Αθηνών για το πραξικόπημα. Ακόμη και ο Μακάριος, λένε, εξήτησε από τον ΟΗΕ στην αρχή την επέμβαση της Τουρκίας για να τον επαναφέρει στην εξουσία. Μετά βέβαια το μετάνιωσε αλλά ήταν πλέον αργά. Είχε ανοίξει την κερκόπορτα και βρήκε ευκαιρία ο Κίσινγκερ να αφήσει τους Τούρκους ελεύθερους για να μην γίνει η Κύπρος η Κούβα της Μεσογείου.

Από την επομένη της εισβολής προσπαθούν οι καλοθελητές να μας αποξενώσουν από την Ελλάδα. Είμαστε μια άλλη φυλή, οι Κύπριοι – ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι το ίδιο – απλώς ελληνόφωνοι και τουρκόφωνοι. Ακόμη και το «επίσημο» Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου χρησιμοποιεί την κυπριακή διάλεκτο, που κανένας δεν καταλαβαίνει, στις περισσότερες εκπομπές του. Το Γραφείο Ελευθερίας του Τύπου του ΟΑΣΕ έχει μάλιστα συντάξει και προωθεί γλωσσάρι στα δικοινοτικά σεμινάρια για να αποφεύγονται προσβλητικοί όροι. Η «εισβολή» είναι τώρα η επαναφορά της νόμιμης τάξης από τους εγγυητές της νομιμότητας, οι έποικοι είναι «μετανάστες» από την Τουρκία που χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας, η ψευτοκυβέρνηση είναι «η τουρκοκυπριακή διοίκηση» και ούτω καθεξής.

Δυστυχώς οι πολιτικές ηγεσίες της Κύπρου έχουν πολεμηθεί συστηματικά για να καταντήσουν αναξιόπιστες και φαύλες στα μάτια των ελληνοκυπρίων αλλά και της ανθρωπότητας. Ακόμη και το κανάλι της Αλ Τζαζίρα έχει επιστρατευθεί από τους Τούρκους για να εξυτελίσει την πολιτική ηγεσία της Κύπρου, να την παρουσιάσει ως αργυρώνητη λίγο καιρό πριν αρχίσουν οι συνομιλίες όπου θα προωθηθεί η αναγνώριση δύο ισότιμων κρατών. Από μειονότητα του 18% οι τουρκοκύπριοι ζητούν να τους αναγνωρισθεί ισότιμη κυριαρχία με τον 82% των ελληνοκυπρίων.

Σήμερα ο Ερντογάν, ανήγγειλε άνοιγμα της Αμμοχώστου σε ποσοστό 3.5%, και εκάλεσε τους κατοίκους να επιστρέψουν, αφού βεβαίως αναγνωρίσουν την τουρκοκυπριακή διοίκηση. Στην πραγματικότητα το άνοιγμα είναι για τους Τούρκους εργολάβους που караδοκούν, όπως караδοκούν και στην Λιβύη και στην Συρία για να πλουτίσουν.

Ας μη βαυκαλιζονται οι ενδοτικοί. Δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι στο τέλος όλοι οι Έλληνες της Αμμοχώστου θα χάσουν τις περιουσίες τους. Ήδη τις διεκδικεί το ΕΦΚΑΦ, ο Τουρκικός Θρησκευτικός οργανισμός και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα κερδίσουν – εξ άλλου οι δίκες διεξάγονται στα τουρκοκυπριακά δικαστήρια.

Στην διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης της τουρκοκυπριακής βουλής επί τη αφίξει του Ερντογάν η οποία μάλιστα ήταν γεμάτη κατά τα δύο τρίτα λόγω μπουϊκοτάζ των δύο κομμάτων της αριστεράς, ο Ερντογάν ανακοίνωσε την ανέγερση νέου «προεδρικού μεγάρου», νέου κτιρίου «βουλής» και την δημιουργία «κήπου».

Ήδη έχουν εξαγγελθεί το «επίσημο» άνοιγμα του αεροδρομίου της Τύμπου, τώρα Διεθνές Αεροδρόμιο Ερτζάν, η στέγαση σ' αυτό μη επανδρωμένων

αεροσκαφών (drones) απ' όπου και θα μπορούν «να επιχειρούν» σε όλη την ανατολική Μεσόγειο, η δημιουργία Βαθέως Λιμένος ανατολικά της Αμμοχώστου όπου θα ελλιμενίζεται ο τουρκικός στόλος καθώς και η ενίσχυση του τουρκικού στρατού.

Οι παραχαράκτες της ιστορίας και οι έμμισθοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έφεραν στην ζωή μας αυτό τον ανερυθρίαστο φασίζοντα «προοδευτισμό» που ειρωνεύεται την εθνική πληγή. Ασελγεί στην μνήμη και εφευρίσκει ένα «νέο ρεαλισμό» στα μέτρα της λήθης. Προσπαθούν να μας εξαναγκάσουν οι πνευματικά υπόδουλοι να τους χειροκροτήσουμε για τον «ρεαλισμό» τους.

Όμως δεν θα τους περάσει. Η Κύπρος δεν «δικαιούται» να αποκοπεί από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Δίδεται η χρυσή ευκαιρία τώρα που οι Τούρκοι αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού να τους αλλάξουμε και εμείς. Να επαναφέρουμε το Κυπριακό ως θέμα εισβολής και κατοχής και της κατοχύρωσης των ατομικών δικαιωμάτων των τουρκοκυπρίων υπό την σημερινή νόμιμη κυβέρνηση. Αν δε οι τουρκοκύπριοι επιμένουν στην λύση των δύο κρατών, τότε να τους αφαιρεθεί η Κυπριακή/Ευρωπαϊκή υπηκοότητα όπως συμβαίνει σε όλα τα πολιτισμένα κράτη όταν κάποιος είναι εχθρός της πατρίδος του και ενεργεί για αλλότρια συμφέροντα. Στην δε «πράσινη γραμμή» να τραβήξουμε γραμμή συνόρων μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας για να πάψουν οι Τούρκοι να ονειρεύονται ότι κάποια μέρα μέσω Κύπρου θα «ελέγχουν» την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Τουρκία χρησιμοποιεί την τουρκοκυπριακή κοινότητα όπως ακριβώς η ναζιστική Γερμανία τους Γερμανόφωνους στην Σουδετία πριν από την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου για να καταλάβει την Τσεχοσλοβακία.